

Mat: Petra is in haar werk veel preciezer. Wat niet nodig is, laat ze weg. In mijn werk blijft dat allemaal veel zichtbaarder, de foutjes en de veranderingen in opzet. Ik werk meestal voor een periode op een bepaalde manier, maar na een aantal jaren merk ik dat ik ga perfectioneren. Dan heb ik het teveel in de vingers en ben ik alleen nog maar aan het variëren. Dan laat ik het los en start ik een nieuwe fase. Als ik terugkijk naar mijn werk, dan zitten daar om de zoveel jaar van die sprongen in. Deze tentoonstelling is ook zo'n sprong waar een uitdaging in zit: hoe komt dit bij elkaar, hoe kan dit elkaar versterken?

Petra: Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen samen.... Ik kijk uit naar een tentoonstelling waarin het kijken en ervaren centraal staat. Ik hoop op een aanstekelijke lichtheid die ook voor de bezoekers tastbaar wordt.

Kunst lijkt de laatste jaren meer en meer op de actualiteit te reageren. Hoe zit dat in jullie werk?

Mat: Ons werk heeft geen heldere boodschap, het is in eerste instantie beeldend.

Petra: Het is gewoon een andere taal die we proberen te spreken. Zelf heb ik vaak de neiging om zoveel mogelijk los te willen komen van de tijd waarin ik leef. We hebben wel een brein dat bepaalt hoe we reageren, maar we zijn ook een lijf dat ademt. Een lichaam. De nadruk hier in Europa ligt erg op het begrijpen, op het rationele. Juist in een tijd die zo veranderlijk en onzeker is, is het belangrijk om bewust te worden van wat in ons leeft, vaardigheden te ontwikkelen om zacht te blijven. Welke houding neem ik zelf aan? Hoe blijf ik staan? Hoe kan ik open staan voor mijn omgeving en meebewegen? Dat is een vaardigheid die in alle tijden van pas komt.

Hoe bedoel je dat?

Petra: Ik ben nu hier. Heeft het zin me druk te maken over een oorlog elders, wanneer ik vervolgens niet 'hallo' zeg tegen mijn buurman? Daarmee wil ik niets bagatelliseren, maar alles gebeurt tegelijkertijd in deze wereld en dat is niet op te lossen. Welke houding neem ik ondertussen aan en hoe benader ik de wereld? Waar zit beweeglijkheid en mogelijkheid tot een andere blik op de dingen. Ik denk dat dat een soort basishouding is, van het leven an sich, die ons kan helpen. Als mensen na het zien van deze tentoonstelling een klein beetje

vriendelijker naar buiten gaan, dan is dat ontzettend waardevol. Dat ze genieten van het zonlicht en misschien even lachen tegen een toevallige voorbijganger. Daarin zit voor mij de kern van het zijn.

Daar lijkt eenzelfde wens naar eenvoud te zitten als die in je werkmethode zichtbaar wordt...

Petra: Ja dat klopt. Het gaat over eenvoudige dingen: open vormen, staan, hangen, leunen, opvullen, leeglaten. Ik probeer terug te gaan naar een soort van eerste blik op dingen, het meest eenvoudige waar je als eerste overheen kijkt. De vraag die aan de basis daarvan ligt is niet de directe actualiteit, maar een zintuiglijke wereld die specifiek is voor een mensenleven: Wat is het om mens te zijn in dit leven, met de mensen om je heen?

Mat, ligt diezelfde vraag ook aan de basis van een werk als Red Horse, dat hier in het Theehuis te zien is? Hierin vraag jezelf of je een jeugd vriend, die in Marokko zijn moeder verloor, niet meer had moeten ondersteunen. Pas jaren later beseftte je hoe ingrijpend die gebeurtenis voor hem moet zijn geweest en dat de culturele verschillen veel meer impact hadden dan je dacht...

Petra: Ik vond het verhaal van Mat heel herkenbaar. Ik had toen ik opgroeide in Rotterdam vrienden met verscheidene achtergronden; Marokkaans, Hindoestaans, Surinaams. Dat was divers, maar ik realiseerde me destijds onvoldoende hoe onze verschillende achtergronden onze ervaringen bepaalden. Ik was deel van dezelfde groep, dat dacht ik tenminste, totdat ik later van vriendinnen hoorde hoe zij benaderd werden op straat. Er speelden zoveel dingen waar ik toen geen besef van had.

Mat: Nu denk je, 'Hoe kun je dat nou niet zien!' Maar hij was gewoon een van ons, er was geen verschil. Zelfs toen de vriendengroep uit elkaar groeide, dan heb je eigenlijk nog niet door hoe het zit. En zelfs als je het eigenlijk wel al weet, dat je het dan toch laat gebeuren. Ik betrap me daar wel op, van die gedachtes en oordelen, dat je achteraf denkt, hoe heb ik dit ooit kunnen vinden! Je redeneert dan puur vanuit je veilige omgeving. Pas op het moment dat je dingen loslaat en je openstelt, ervaar je dat je sommige dingen totaal verkeerd gezien hebt.

Petra: Je ziet vaak alleen wat je (her) kent.

Mat: Het innemen van standpunten, dat zit hier in onze opvoeding, maar dat is zeker niet overal zo.

Gaat jullie werk daarmee ook over een ander soort snelheid dan het leven van alledag?

Mat: Traagheid is een woord dat ik er mooi bij vind passen. Het gaat over ontvankelijkheid, je reikt iets aan en daarna is het aan de ontvanger om er iets mee te doen. Ons werk vertraagt de kijker voor even. Als die geduld heeft.

Petra: Altijd als ik op mijn atelier kom denk ik, 'O ja, wat fijn!'. Het herinnert me aan de wereld die er ook is, waar ik ruimte voel en vrijheid. Als ik dan iets aan het maken ben, kan ik daar heel blij van worden. Het is iedere keer weer spannend of ik dan nog datzelfde gevoel ervaar als ik terugkom. Zelf iets maken, waarin het een voortkomt uit het andere, is een krachtig iets.

Willen jullie daarom de dingen ook vooral zelf maken?

Mat: Ik vind het belangrijk dat ik alles zelf maak. Ik heb er moeite mee als ik iets moet uitbesteden. Ik wil het zelf kunnen, zelfs als het dan een beetje klomkelig wordt, dan is het maar zo. Dus dan zet ik een YouTube filmpje aan en dan ga ik bijvoorbeeld leren haken. Als ze in die video zeggen 'die naald gebruiken', dan doe ik dat braaf. Dat ambachtelijke wordt gezien als saai, maar dat is niet zo. Het is ook gewoon heel meditatief. Dan denk ik tijdens het oefenen al, dat ga ik straks zo gebruiken in mijn werk, en je denkt aan totaal andere dingen. En daar hoort ook punniken bij. Of uren vakjes vullen op paneeltjes met olieverf.

Petra: Die fysieke arbeid levert me andere inzichten op. Het is teruggaan naar een soort beginpunt, naar de basis van het materiaal of een techniek: Wat kan ik daar mee doen? Ik kleed het uit en begin het beeld dan weer op te bouwen. Tijdens het maken in mijn atelier, moet ik het doen met het materiaal en de mogelijkheden die ik heb. In die zin is het heel concreet. Er is een bepaalde weerstand die ik daarin tegenkom en die ik moet zien op te lossen. Ik denk graag met mijn handen. Wij denken wel dat we ons brein zijn, maar dat is niet zo.

Bio

Petra Laaper (Utrecht, 1968) maakt objecten die een sterke relatie aangaan met het menselijk lichaam. Haar werk functioneert op het niveau van de lichaamstaal en genereert een fysieke ervaring, waarin het beeld geen statisch gegeven is en er een subtiel spel gespeeld wordt met verwachtingen. Haar werk is een doorlopend onderzoek naar het lichaam in de ruimte en welke houding deze aanneemt in een gegeven situatie. Ze combineert het maken van textiele sculpturen en installaties met performance art, vastgelegd in fotografie en stop-motion film.

Tekst en beeld lopen als een rode draad door het werk van *Mat van der Heijden* (Panningen, 1964). Hij combineert herkenbare figuren met geometrische patronen en plakt schijnbaar lukraak zijn letters en woorden op zijn tekeningen en schilderijen. Blijf je wat langer in zijn beeldtaal hangen, dan ontwaar je de eigenzinnige wijze waarop hij de wereld om zich heen in lagen ontrafelt en met zeer uiteenlopende materialen vertaalt. Eenmaal uitgedaagd versmelten de lagen, imponeert het niet alledaagse materiaalgebruik en groeit zijn taalgebruik naar poëtische bespiegelingen.